

EDITIE 5



JAARGANG: 2026
PERIODE: 9 MEI – 6 JUNI

ACTIEVE ONTMOETING 4

GEMEENTENIEUWS 11

MARIABEUKSKE 14

‘T KLOKHOES

PUUR
UITVAART

Omzien
met een
goed gevoel



Karin Oude Avenhuis
Oud Ootmarsum
06 - 83 55 44 59

John Wigger
Denekamp
0541 - 355 688

Judith Bruna
Denekamp

PUURUITVAART.NL

Geknipt! @Ivanka



Oldenzaalsetraat 24
Denekamp

www.1kapper.nl

06 51407475

maku
www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

Thomas Kok
TUINEN

GRONDWERK | BESTRATING | TUINAANLEG | ONDERHOUD

VRAAG GRATIS
& VRIJBLIJVEND
EEN PASSENDE
OFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41 | 7588 RG Beuningen
MOB. 06-12031424

WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

CONTAINER VERHUUR VOOR DIVERS AFVAL

· VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
· DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

MACHINE VERHUUR

KLINKERKNIPPERS · TRILPLATEN · WACKERSTAMPERS

LOONWERK

GRONDVERZET

TRANSPORT

· Straatwerk & verhuur · Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg · Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP



Roelofs[®]

WERKEN AAN DE OPENBARE RUIMTE
BETEKENT WERKEN AAN DE TOEKOMST.
DAT LATEN WE OOK IN BEUNINGEN ZIEN!

Roelofs ontwikkelt en realiseert
infrastructurele projecten, met als doel
meer waarde aan ruimte te creëren.

Wij houden ons bezig met:

ADVIES EN ONTWERP

UITVOERING

INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Ook zijn we specialist in het aanleggen van
erfverhardingen en sleufsilos!

www.roelofsgroep.nl





KALENDER

Mei

- 9 Stichting Sam's kledingactie
- 10 Een laatste reünie in de Mariaschool
- 13 Actieve Ontmoeting 10u parochiecentrum
- 29 Oud papier

Juni

- 17 Actieve Ontmoeting 10u parochiecentrum

CORRESPONDENTIE

Wilt u ook wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór **28 mei** uw stuk naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com

Parochiële berichten:

Kopij inleveren voor: **28 mei**

Email:

mariabeukske@lumenchristi.nl

Trudy Oude Nijeweme:

06-18511126

Marja Beld:

06-20528901

OPBRENGST COLLECTE HARTSTICHTING

In de week van 7 t/m 11 april is er in Beuningen gecollecteerd voor de Hartstichting. De totale opbrengst was 685 euro. Van dit bedrag werd 285 euro met een collectebus huis aan huis opgehaald. Daarnaast is plm. 400 euro digitaal gedoneerd via QR-codes en mobiel collecteren. Deze manier van geven wordt steeds populairder en draagt in toenemende mate bij aan het succes van de collecte.

Namens de Hartstichting HARTelijke dank aan de collectanten en aan de gulle gevers.

Door jullie bijdrage en de inzet van de collectanten dragen we bij aan een oplossing tegen hart- en vaatziekten en dit jaar in het bijzonder voor onderzoek naar hartfalen .

Ans Benneker.

ACTIEVE ONTMOETING

We hebben weer genoten van een prachtige ochtend! Met een gezellige groep dames en heren zijn we naar Erve Meinders geweest. Gezellig kletsen met een kopje koffie/thee met een eigen gemaakt gebakje. We konden zelfs kiezen uit appelgebak, monchou taartje en carrot cake.

Tijdens de rondleiding konden we deze prachtige plek bekijken. De backspieker waar de bewoners heerlijk aan het werk waren. Ze lieten vol trots zien waar ze mee bezig waren. We hebben de houtwerkplaats gezien en de mooie paarden bij de manege. Het nieuwe huis heeft een gezellige gezamenlijke keuken en eetzaal. Hoe bijzonder is dit huis waar iedereen zijn of haar eigen kamer heeft. De eigen gemaakte producten zijn te koop bij het restaurant. Een echte aanrader! Deze ochtend is mede mogelijk gemaakt door de gift van het koor. Nogmaals bedankt hier voor.

Tot onze grote verassing is de opbrengst van de consumpties van het paasvuur naar ons gegaan! Poaskearls bedankt dat jullie aan ons denken. Een bedrag van € 418,70 hebben we hiervan ontvangen. We willen iedereen hier heel hartelijk voor bedanken.

Woensdag 13 mei om 10.00 uur zijn we er weer. Deze ochtend hebben we het thema spelletjes.

Werkgroep de Actieve ontmoeting en alle vrijwilligers



UIT DE SCHOOL GEKLAPT: BEUNINGERSCHOOL (2)

1910-1939 Hoofdonderwijzer Grunder

In 1912 wordt het oude schooltje omgebouwd tot een bescheiden meestershuisje voor meester Grunder (zie foto). Wintels uit Denekamp is de aannemer. In de bouw-verordening staat:

- Het is ten strengsten verboden op het werk sterken drank te gebruiken!!
- Loon: opperman of arbeider per uur f 0,15
- Verver per uur f 0,17
- Timmerman, metselaar, smid, loodgieter per uur f 0,18.

De school is opgetrokken met metselstenen. Daarna is de buitenzijde bepleisterd. In het pleisterwerk zijn rechthoeken ingevoegd. Hierdoor wekt het de indruk van Bentheimer zandsteen blokken. De oude muurtjes aan de straatzijde met toegangshek waren er toen ook al.



De oude school van Beuningen. Jarenlang heeft het gediend als onderwijzerswoning voor de familie Grunder. Later heeft de familie Egrink hierin gewoond en was het een onderkomen voor de kleuters van Beuningen.

Wie is meester Grunder? (met bijdrage oud-leerling Wim Sleiderink Zwolle)

Hij mengt zich tussen de kinderen: meisjes met bonte schorten en zwarte kousen, met vlechten en met klompen. Klompen waren onmisbaar als het gesneeuwd had. Dan ontstond er bij school rap een glijbaan. Meester Grunder, zijn snor zat altijd goed in model geknipt. Hij leerde je in hoofdzaak rijtjes getallen, rijtjes plaatsnamen, rijtjes woorden. Ieder kreeg een beurt. En dan weer van voren af aan. "Hij had alles dus goed op de rij!" Soms werd een leerling gevraagd: "Loop eens vlug naar Jenske van 't winkeltje en haal een doosje 'Sopla': vrij dunne sigaartjes. Het winkeltje stond aan de Beuningerstraat 57. Jenske is Johan Veldhuis, de vader van Fien. Trots staat zij op de foto in haar winkeltje. Zij is getrouwd met

Herman Keizer. Naast de kruidenierswinkel was er ook een klompenmakerij. Lenie Oude Egbrink heeft hier het vak geleerd en is later zelf een nieuw supermarktje begonnen in Beuningen. In 2005 is zij gestopt en de winkel gesloten.



Boeiend waren de natuurkundelessen van meester Grunder. We moesten bloemen en planten uit de natuur meebrengen om te determineren. Misschien was zijn grote voorbeeld Meester Bernink van Natura Docet. Die trok ook met kinderen naar de Austieberg.

De meester was bevlogen van vissen. Menigmaal holde hij in het "speelkwartier" nog even naar de Beuningerbrug om te kijken of een van zijn hengels in de Dinkel een snoek had verschalkt. Zo ja, de meester heel blij. Dan kwam het voorleesboek uit de kast. Een vermaard gezegde aan het einde van het speelkwartier was: "Kom smeerkatten, klop je schachten (klompen) af; in 't hok. We gaan Willem van Oranje afmaken".

Meester Grunder, hoe heb je het zolang uitgehouden? Met die roestige, oude potkachel, die soms zo kon roeten, dat je moeite had om goed te zien. Met die twee versleten schoolborden met krijtjes. Ons schrijfgerei was een lei met griffel. Aan de wand hingen enkele oude schoolplaten.

Meester Grunder was zelf hofleverancier met 13 kinderen. Hij heeft veel verdriet gehad van het overlijden van een van zijn kinderen. Zoon Hennie is in de Tweede Wereldoorlog met 3 andere Beuningse jongemannen omgekomen bij gevechten op de Grebbeberg. In 2020 is een plaquette geplaatst als aandenken op het kerkhof.

Waar een te vol tweeklassig schooltje toe kan leiden, lezen we in de volgende aflevering.



Reünie Mariaschool Bevingen

Zondag 10 mei
11.00 - 17.00 uur

nog één keer
door de gangen lopen
oude herinneringen
en verhalen herbeleven

iedereen
is welkom

foto's uit de
oude doos

een hapje
en een
drankje



verkoop oude
schoolspullen



Wees erbij! Voor herinneringen!
Voor elkaar!

Mariaschool



1869-2026



HET WITTE SCHOOLTJE

De Mariaschool in Beuningen, ik weet het nog heel goed.

Een koekje mee, een paar meter lopen en ik was op school. De mooiste herinneringen en vriendschappen voor het leven werden gemaakt maar daar stond je toen natuurlijk nog niet bij stil.

De oude schoolbank die bij de ingang stond, de krijtborden, de warmte en gezelligheid.

Juf Tine, waar alles begon. Soms mochten we zelfs tussen de middag met haar mee om te lunchen, wat voelde je je dan trots!

De Kapberg op het schoolplein, voor een buitenstaander niks bijzonders. Voor ons was het alles. Meester Boerkamp, streng. Zo'n meester waarvan je meteen rechtop ging zitten zodra hij alleen al keek.

Sinterklaas vieren bij het Sterrebos. En meester Soethof, die op een dag gewoon door het raam van de koffiekamer sprong omdat er ruzie was op het schoolplein. Ik zie het nog zo voor me.

Het allermooiste vond ik Koninginnedag. Een dag waarop heel Beuningen meedeed. Spelletjes die nergens anders bestonden. Roeien over de Dinkel, pannenkoeken bij Marietje en ritjes in de motor met zijspan. Geweldig was dat!

Knikkeren, elastieken, flippo's ruilen alsof het goud was. Stiekem de tamagotchi mee naar school. De schoolreisjes met de huifkar. Juf Gerry die ging trouwen, waar we allemaal een beetje bij mochten zijn. En juf Hermien met haar mooie liedjes.

En dan de musical van groep 8 in de gymzaal. Op kamp naar Giethoorn. Spannend, bijzonder en een beetje het begin van een afscheid. Wat waren we verdrietig toen we dan toch echt onze allerlaatste dag op school hadden gehad.

De Mariaschool in Beuningen, ik weet het nog heel goed.

En nu kijken we naar ons witte schooltje, dat ineens kleiner lijkt dan vroeger. En er straks niet meer is. Een gek idee. Maar de verhalen die blijven. De herinneringen die ineens weer boven komen als je elkaar aankijkt en zegt:

"Weet je nog...?" En dan ben je weer heel even op dat schoolplein. Bij de Kapberg. Zonder zorgen. En je weet het nog. Heel goed.

PASEN 2026 WEER EEN GROOT SUCCES

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we mochten genieten van een heerlijk, zonovergoten paasweekend en de bijbehorende gebruiken en tradities. Het eiergadder'n was ook dit jaar weer druk bezocht. De kinderen gingen langs de deuren in de bebouwde kom en de KPJ nam op de fiets het buitengebied voor zijn rekening. Geweldig om te zien dat zij er opnieuw bij waren. Na afloop kregen de kinderen een broodje knakworst en ook de KPJ werd passend beloond. Er werd een mooi bedrag opgehaald voor het voortzetten van de paasgebruiken in Beuningen. Wij willen alle eiergadderaars nogmaals bedanken voor hun hulp.

Oppaaszaterdaggingen maar liefst 12 trekkers met volgeladen plattewagens oppad om hout te halen. Na een mooi ritje werden de wagens gevuld en namen de mannen plaats bovenop het groen. Na een korte, welverdiende pauze aan de Kampbrugweg vervolgde de karavaan richting de paasbult, waar het hout werd gelost en er werd nagepraat bij 't Sterrebos. Het voltallige team van 't Sterrebos verdient grote complimenten voor het harde werk; zowel de bediening als het keukenpersoneel waren onmisbaar. Mede hierdoor was het weer een geweldige paaszaterdag.

Zondag trokken de verdere paasgebruiken opnieuw veel bekijks. Een grote groep dorpsgenoten verzamelde zich om 14:00 uur bij de kerk om samen naar het bos te gaan voor het halen van een paasstaak. Onder een heerlijk voorjaarszonnetje werd deze gevonden en omgehakt door de poaskearls. Vervolgens werd de staak naar de paasweide getrokken en met vereende krachten rechtop gezet, waarna veilingmeester Ben Scholten, gewapend met het karakteristieke takje, de veiling opende.

Als eerste werd de paasstaak te koop aangeboden en na fanatiek bieden trok Dartclub MAKU met €320 aan het langste eind. Hun zomerreces was net begonnen, en zonder de vaste woensdagavond besloten zij de boom te kopen om toch samen te komen en dit te vieren met een biertje, samen met de poaskearls. De ringen werden gekocht door Lars Brummelhuis en brachten €100 op. Ook hij sloot aan bij de gezellige avond toen de boom werd gebracht. Per afbod werd bepaald wie de ton mocht aansteken; uiteindelijk wist Cis Sanderink zijn vader te overtreffen en stak hij hem voor niets aan.

Om 20:00 uur was het zover. Nadat de ton was aangestoken, was het aan Ton Boerkamp om het paasvuur te ontsteken. In het jaar dat 'zijn' Mariaschool verbouwd wordt, was hij hiervoor de aangewezen persoon. De vele bezoekers genoten van een drankje bij het vuur, waarvoor een vrije gift werd gevraagd. De opbrengst hiervan is gedoneerd aan de Actieve Ontmoeting voor het organiseren van verbindende activiteiten binnen onze gemeenschap. Iedereen bedankt voor het deelnemen aan de paastradities. Samen hebben we ervan genoten en hopen dit nog jaren te kunnen blijven doen!

WIE BEDENKT EEN NAAM VOOR HET DORPSHUIS?

Nu de start van de nieuwbouw van de Mariaschool, het dorps huis en Dink kinderfysiologie nadert wordt het tijd om na te denken over een naam voor het gebouw. Uiteraard houden de Mariaschool en Dink de bestaande namen. We zoeken samen met de inwoners van Beuningen naar een passende naam, eventueel te gebruiken voor het gehele gebouw, maar in ieder geval voor het dorps huis zelf.

Tijdens de reünie op 10 mei in de oude school krijgen de (oud)leerlingen de kans om een naam in te brengen. In een van de lokalen, waar ook een presentatie van de nieuwbouw wordt getoond, mogen de namen met een stift op de witte muur worden vastgelegd. Dus bedenk een prachtige naam.

Mocht je niet naar de reünie gaan dan kun je de naam ook per mail inleveren bij Gerrit Brouwer, secretaris van de stichting Dorps huis, email brouweroudelaar@gmail.com

HUISARTSENPRAKTIJK & APOTHEEK DE LUTTE

De Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte stelt vanaf 8 mei het medisch dossier online beschikbaar voor haar patiënten. Via het patiëntenportaal Mijngesondheid.net kunt u als patiënt veilig inloggen met DigiD om uw eigen gegevens en uitslagen in te zien. Ook is het portaal te gebruiken via de MedGemak-app op uw mobiel of tablet.

Via Mijngesondheid.net en MedGemak kunt u ook:

- Herhaalrecepten aanvragen.
- Afspraken inzien en aanvragen.
- Vragen stellen aan uw zorgverlener via een e-consult.

Patiënten van 16 jaar en ouder die staan in geschreven bij de praktijk en van wie het e-mailadres bekend is, ontvangen op vrijdag 8 mei een uitnodiging per e-mail. In deze mail staat stap voor stap uitgelegd hoe het digitale patiëntenportaal kan worden geactiveerd.

Wie hulp nodig heeft bij het aanmaken van een account, kan terecht bij: Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek in Oldenzaal. Daar wordt elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur digitale hulp geboden. IDO inlooppuur in de bibliotheek in Losser. Daar wordt iedere maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur digitale hulp geboden.



NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI

Op 4 mei zijn we om 20.00 uur twee minuten stil. We herdenken dan burgers en militairen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesoperaties. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in andere oorlogen en conflicten, waar en wanneer ook ter wereld. De Nederlandse vlag hangt halfstok als teken van rouw.

In gemeente Losser vinden herdenkingen plaats in Beuningen, Losser en De Lutte. Inwoners zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Programma Dodenherdenking 2026

Zaterdag 2 mei - Beuningen

Tijd *Programma*

19.30 uur Kerkdienst met een woord- en communiedienst en herdenking van de slachtoffers van de oorlog

20.30 uur Kranslegging bij het monument op het kerkhof naast de kerk

Maandag 4 mei – Losser

Tijd *Programma*

19.00 uur Oecumenische herdenkingsdienst in de Heilige Maria Geboortekerk

19.35 uur Start stille tocht over de begraafplaats, langs het Joods Monument, naar het Martinusplein

19.58 uur Spelen van The Last Post

20.00 uur De oude toren slaat 20.00 uur, gevolgd door twee minuten stilte

20.02 uur Wilhelmus

20.04 uur Toespraak door burgemeester Jeroen Diepemaat

20.15 uur Krans- en bloemlegging bij het oorlogsmonument

20.30 uur Sluiting door de voorzitter van het Oranje Comité

Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen.

Indien u niet aan de stille tocht kunt deelnemen, verzoeken wij u niettemin om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen, waar u zich ook bevindt.

Maandag 4 mei – De Lutte

Tijd *Programma*

19.00 uur Dodenherdenking in de Sint Plechelmuskerk en aansluitend kranslegging bij de oorlogsgraven op het kerkhof, met medewerking van het dames- en herenkoor en Plechelmus Harmonie

20.30 uur Informele herdenking bij het monument voor Geallieerde Vliegers bij de Kribbenbrug in het Lutterzand

Vlaginstructie

Op maandag 4 mei hangt de Nederlandse vlag in verband met de Nationale Dodenherdenking halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang, omstreeks 21.10 uur.

Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, mag de Nederlandse vlag de gehele dag worden gehesen, van zonsopgang tot zonsondergang.



VEILIG VOORUIT

Praktische tips om veilig te blijven wonen en bewegen

Op vrijdagmiddag 29 mei organiseren de gemeente Losser en Stichting Fundament het evenement Veilig Vooruit.

Deze middag is bedoeld voor inwoners die informatie willen over veilig wonen en bewegen. Wat kunt u doen tijdens deze middag?

- Probeer een driewielersfiets
- Krijg tips van de politie over (digitale) veiligheid
- Ontvang informatie over het noodpakket
- Doe een rijbewijskeuring
- En er is nog meer te ontdekken.
- De middag is gratis en u kunt vrij binnenlopen.

Veilig Vooruit vindt plaats bij Stichting MAN aan het Nilantspad 3 in Losser, van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie leest u op losser.nl/veiligvooruit.



INFORMATIEAVOND STICHTING LEERGELD LOSSER EN

VERJAARDAGSBOS LOSSER

Samen sterk in gelijke kansen voor kinderen in gemeente Losser

In Losser groeien kinderen op met verschillende kansen. Er zijn gezinnen die moeite hebben om schoolspullen, sport, cultuur of een verjaardag te betalen. Gelukkig zijn er lokale organisaties die zich hier dagelijks voor inzetten, zodat ieder kind kan meedoen.

Wilt u weten wat er in Losser wordt gedaan om kinderen gelijke kansen te geven? Dan bent u van harte welkom op een informatieve en inspirerende avond op woensdag 20 mei 2026.

Tijdens deze avond stellen twee lokale initiatieven zich voor:

Stichting Leergeld Losser

Deze stichting ondersteunt kinderen uit gezinnen met een beperkt budget, zodat zij kunnen meedoen aan schoolse, sportieve en culturele activiteiten. Denk aan hulp bij schoolspullen, sportlidmaatschappen of muziekles.

Verjaardagsbox Losser

Verjaardagsbox Losser zorgt ervoor dat kinderen bij wie thuis geen geld is voor een verjaardagsfeest of Sinterklaasfeest, toch een fijne verjaardag of een mooi Sinterklaasmoment kunnen vieren.

Beide organisaties vertellen deze avond wat zij doen, voor wie zij er zijn en hoe zij dit mogelijk maken, mede dankzij betrokken inwoners en sponsors.

Voor wie?

Deze avond is bedoeld voor ouders en verzorgers, professionals, vrijwilligers, sponsors, samenwerkingspartners en iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in het welzijn van kinderen in Losser.

Praktische informatie

Datum: woensdag 20 mei 2026

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Locatie: 't Lossers hoes, raadzaal

Omdat wij iedereen graag een kop koffie of thee en iets lekkers aanbieden, vragen wij u zich vooraf aan te melden via m.versteeg@losser.nl of 06 – 12 61 42 54.



AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Door Hemelvaart en Pinksteren is de gemeente Losser gesloten op donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei en maandag 25 mei.



VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEDB

Zondag 10 mei 09.00 uur

Woord en communieviering

Voorganger: Parochieel voorgangers
Collectant: A. Sanderink
Jaargebed: Gerard Kamphuis
Intenties: ouders Steunebrink-vd Ham, Jan en Marietje Zanderink

Donderdag 14 mei Hemelvaart is er geen viering

Zaterdag 16 mei 19.30 uur

Eucharistieviering

Voorganger: pastoor Munsterhuis
Misdienaars: Naduah Bloemen, Jasmijn Wildemors
Collectant: B. Groener

Zondag 24 mei 09.00 uur - Hoogfeest van Pinksteren

*Woord en
communieviering*

Voorganger: Parochieel voorgangers
Collectant: H. Kleisman
Koor: Tehoap
Jaargebed: Marietje Zanderink
Intenties: Jan Zanderink, Paul Keizer, Gerard Olde Olthuis,
ouders Keizer-Scholten, ouders Sanderink-Golbach, broers en fam. Koehorst,
Jan Kuipers, overl.fam. Zanderink, overl fam. Schopman

Zondag 31 mei 09.00 uur - Eerste Heilige Communie

Eucharistieviering

Voorganger: pastor Munsterhuis / pastor Schraven
Misdienaars: Raomi Bloemen, Jan Hoonberg
Collectant: A. Sanderink
Koor: Tehoap
Jaargebed: Truus Heerink-Nieuwhuis, Johan Bloemen, Johan Koehorst
Intentie: Jos Nijmeijer

PASTORPRAAT

De jeugd heeft de toekomst.. een bemoedigende blik op onze communicantjes. Onlangs ving ik een gesprek op van enkele parochianen die spraken over de komende Eerste Communieviering. Er klonk zorg door in hun woorden: over het kleiner wordende aantal communicanten, over de afnemende kerkgang, en tegelijk ook verwondering over het groeiende aantal jonge mensen dat zich in verschillende steden – ook hier in Twente – laat opnemen in de katholieke kerk. Die zorgen zijn begrijpelijk. Onze samenleving vergrijst, er worden minder kinderen geboren en dat merken we terug in kleinere schoolklassen en dus ook in kleinere communicantengroepen. Daarnaast heeft de coronaperiode veel veranderd: zondagen zijn voller geworden met activiteiten en verplichtingen. Het lijkt soms alsof alles beleefd moet worden, en dat maakt het voor gezinnen niet altijd eenvoudig om bewust tijd vrij te maken voor geloof en kerk. Toch wil ik graag een andere kant met u delen – een kant die mij de afgelopen maanden juist hoopvol stemt. In onze parochie zie ik namelijk dat de kinderen die deelnemen aan de voorbereiding dit jaar opvallend betrokken zijn. Ze doen niet mee omdat het ‘moet’, maar omdat ze willen. En minstens zo belangrijk: hun ouders staan erachter. Ze zijn aanwezig, denken mee, begeleiden en dragen het geloof zichtbaar mee in hun gezin. Dit jaar werken we met een nieuw project waarin leren én ervaren centraal staan, voor zowel kinderen als ouders. De communicantjes hebben bijeenkomsten gehad over geven en delen, over Jezus als leraar, over bidden en over momenten van stilte. Ze hebben een speurtocht door de kerk gedaan of een rondleiding gevolgd, de Zusters van Denekamp bezocht of zelfs een kijkje genomen bij de molen en de bakker. Sommige moeders hebben thuis samen met de kinderen gebakken – kleine, maar betekenisvolle momenten van samen vieren. Daarnaast waren er gezamenlijke vieringen, waaronder een prachtige bijeenkomst met alle 65 communicanten in de kerk van Denekamp. Er is een presentatieviering in de eigen kerk geweest, er wordt geoefend voor de grote dag, er wordt gezongen – en dan mag het feest straks ook echt beginnen. En dan komt vaak de vraag: zien we ze daarna nog terug? Misschien niet meteen. Maar moeten we daar zo somber over zijn? Hebben we zo weinig vertrouwen in het verlangen van kinderen om goed te worden, om te groeien in wat wij hen meegeven? Wat in hun hart wordt gezaaid, heeft tijd nodig. Zaad kiemt niet op commando – het groeit in stilte, vaak onzichtbaar, maar niet zonder vrucht. Laten we daarom blijven zaaien, blijven uitnodigen, blijven vertrouwen. Want de jeugd hééft de toekomst – ook in onze parochie. Komt u hen ook bemoedigen bij de viering?

Pastor Ingrid Schraven.

NIEUWS UIT DE LOCATIE

De Paaskaars

Vrijwilliger zijn... Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is verbonden maar niet gebonden. Is onbetaalbaar maar niet te koop. Is positief denken, is positief doen. Met als enig doel voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Om in de termen van de kerk te blijven; onze locatie is gezegend met een groot aantal vrijwilligers, ruim 115. De ene is wat meer zichtbaar dan de andere maar iedereen doet het vanuit zijn hart. En uit onze lange lijst van vrijwilligers kiezen we ieder jaar iemand de paaskaars heeft verdiend en dat is geen makkelijke taak. Samen met de pastoraatsgroep kwamen unaniem uit dat **Petra Heerink** deze toekomt. Petra is al meer dan 20 jaar lid van de werkgroep Themaviering (voorheen werkgroep gezinsviering).

Ook is ze actief bij de werkgroep kerstconcert/kerstmiddag. Als vrijwilliger zet ze zich met hart en ziel in voor onze locatie die ze een warm hart toe draagt. Moge deze kaars haar herinneren aan hoe belangrijk haar bijdrage is, en aan de waardering die wij voor Petra voelen. Een kaars... een symbool van licht...

Hopelijk brengt deze kaars je warmte en gezelligheid, Petra, we zijn ontzettend blij met jou en alles wat je doet en we hopen dat jij je nog lange tijd wilt inzetten voor onze locatie Beuningen.



Uitnodiging vrijwilligersavond

Wij nodigen hierbij alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Beuningen uit voor de tweejaarlijkse vrijwilligersavond. Op vrijdag 3 juli 2026, 18.45 uur in het parochiecentrum met de fiets. Partner is ook van harte welkom. Graag willen we weten of je erbij bent én met hoeveel personen. Opgave vóór 12 juni a.s. door te mailen naar: secretariaat.beuningen@lumenchristi.nl of door een briefje met naam en aantal personen in de brievenbus van de kerk.

We hopen jullie allen te zien om er samen een gezellige avond van te maken.

Groetjes van de organisatie

P.S. Mocht je later komen of niet kunnen deelnemen aan de fietstocht maar wil je bij het begin- en/of eindpunt wel gezellig aanschuiven neem dan contact met ons op via secretariaat.beuningen@lumenchristi.nl en dan gaat het helemaal goedkomen

GEZAMENLIJKE VIERING HEMELVAART

Evenals voorgaande jaren zal er in de parochie Lumen Christi één gezamenlijke viering zijn met Hemelvaart. Deze viering vindt dit jaar plaats bij de Mariakapel, achter het kerkhof te Lattrop. Ontdek deze mooie plek, die ligt op een prachtige locatie aan de Geele Beek. Ook bij slecht weer gaat de viering door, want dan maken we gebruik van de kerk. Het hele pastoraal team zal voorgaan tijdens deze viering, die om 9.00 uur begint. Het Dames- en Herenkoor uit Lattrop zal de zang verzorgen. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten en wordt u een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Het is een unieke start van de dag en natuurlijk het dauwtrappen. Iedereen is welkom en breng uw kinderen gerust mee. U bereikt het terrein door links naast de kerk de weg volgen richting het kerkhof. Tot ziens op donderdag 14 mei, om 9.00 uur in Lattrop

Het pastoresteam

LOURDESREIS 18 TOT EN MET 23 SEPTEMBER 2026

Ook dit jaar gaan wij vanuit Twente naar Lourdes van vrijdag 18 september tot en met woensdag 23 september 2026. Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 is Maria hier achttien keer in een grot verschenen aan het meisje Bernadette Soubirous. Sindsdien is Lourdes uitgegroeid tot de belangrijkste Mariabedevaartplaats ter wereld. Elk jaar gaan miljoenen mensen naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken en om even stil te zijn bij de grot van de verschijningen. Onze vliegreis naar Lourdes wordt verzorgd door het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Vanuit Twente vertrekken wij naar het vliegveld. Op dit moment is het nog niet bekend vanaf welke luchthaven we vertrekken. Dit kan Maastricht Aachen Airport of Weeze Airport in Duitsland zijn. We gaan met het vliegtuig naar de Luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Vandaaruit worden wij met een bus naar ons hotel in Lourdes gebracht.

Prijs voor deze 6-daagse vliegreis: 3* hotel € 1.245,00 (de prijzen zijn per persoon op basis van een 2-persoonskamer). Toeslag 1-persoonskamer € 185,00.

De reissom is inclusief:

- Retourvlucht Lourdes
- Vervoer luchthaven Lourdes - hotel v.v.
- 5 overnachtingen in een door het Huis voor de Pelgrim geselecteerd hotel op basis van volpension
- Volledig verzorgd programma onder leiding van onze eigen reisleiders en pastores
- Excursie
- Toeristenbelasting
- Uitgebreide reisinformatie
- Reisverzekering en annuleringsregeling

Voor deelname aan deze Lourdesreis kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat in Denekamp (tel: 0541-353551) of met Elly Damhuis-Oonk (tel: 06-33004962).

CONTACTGEGEVENS:

GELOOFSGEMEENSCHAP OLV VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND BEUNINGEN

Adres: Beuningerstraat 75, 7588 RG Beuningen

E-mail: beuningen@lumenchristi.nl

Tel.: 0541 35 13 39 **Dinsdag van 09:00 uur tot 10:00 uur**

Bank: NL 47 RABO 011 07 01 429

Secretariaat:

Openingstijden: elke dinsdag van 09.00 – 10.00 uur

Intenties kunnen ook via het mailadres secretariaat.beuningen@lumenchristi.nl worden doorgegeven of telefonisch op dinsdag tussen 09:00 uur en 10:00 uur (tel.: 0541 35 13 39). Maar u bent uiteraard ook van harte welkom op dinsdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur. De koffie staat klaar!

Redactie Mariabeukske: mariabeukske@lumenchristi.nl

Informatie over kerkelijk huwelijk, dopen, vormsel, kerkwerk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op de website van Lumen Christi: www.lumenchristi.nl of door te bellen met het secretariaat van Lumen Christi via **0541 35 35 51** op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur.

Bij overlijden graag zelf contact opnemen met uw uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

Contactgegevens pastoraal team Lumen Christi:

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor

Tel.: 06 53 16 35 63

E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werker

Tel.: 06 22 92 46 57

E-mail: i.schraven@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken

Tel.: 06 57 64 52 45 | E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

Pastorale bereikbaarheid:

De pastores zijn, vrije dagen en vakanties uitgezonderd, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 20.00 uur.

VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP KUNT U BELLEN MET HET NUMMER: 06 57 94 09 01.

DIT NUMMER IS NIET BESTEMD VOOR HET MELDEN VAN UITVAARTEN.

Locatieraad

Harrie en Astrid Rikkink, beide voorzitter

Tel. Harrie: 06 53 96 97 20

E-mail: hrikkink@wxs.nl

Tel. Astrid: 06 57 99 89 23

E-mail: hrikkink@wxs.nl

Gerard ten Dam, penningmeester

Tel.: 06 53 39 27 95

E-mail: ghjtendam@gmail.com

Wim Hobbelink, lid

Tel.: 0541 35 25 33

E-mail: whobbelink@hetnet.nl

Christine Golback, secretaris

Tel.: 06 10 01 26 37

E-mail: beuningen@lumenchristi.nl

RANDZAAK

ADMINISTRATIE & BELASTINGADVIES

— actief —
TWENTE



bonnes

verzekeringen

Hier kan uw advertentie komen te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

VWASTERINK

installaties

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

RILOH

witgoed



Groencentrum
John Kuipers

Geeft het
groene Beuningen
meer kleur!



Beuningersstraat 36, 7587 LD, de Lutte Tel: 0541-552036

Auto Wessel

WWW.AUTO-WESEL.NL

PLUS

Jan ter Steege

— KIENHUIS DENEKAMP B.V. —



WWW.KIENHUISWINTERSPORT.NL

WWW.KIENHUISBUSVERHUUR.NL

Kienhuis Wintersport & Busverhuur • 0541-351010



CAREL LURVINK

De beste producten
voor schoon en veilig werken
koopt u bij carellurvink.nl



Altijd een oplossing

Al meer dan 130 jaar



omdat iedereen een schone en veilige werkomgeving verdient

MOLLINK RIOOLREINIGING

06 - 53 96 64 59

TEL: 06-53 96 64 59



NIEHOF
AANNEMERSBEDRIJF



www.busreizentirool.nl
info@busreizentirool.nl
06-18 49 47 32



HAMPSINK
INSTALLATIE

Beuningen | 0541 - 661889 | www.hampsinkbeuningen.nl



UW FEEST TOT IN DE PUNTJES VERZORGD!
VERJAARDAGEN, BEDRIJFSFEESTEN, BRUILOFTEN, ZAKELIJKE BIJENKOMSTEN, ETC

HET PUNT VOOR GEZELLIGHEID

STERREBOS

BEUNINGEN

BEUNINGERSTRAAT 71 BEUNINGEN 0541 35 13 65
WWW.STERREBOS.NL



KEIZER
SCHILDERWERKEN

Compleet in afwerking

Keizer Schilderwerken
Foksweg 11
7588 PM Beuningen (ov)

Mobiel Luuk 06-50537176
Mobiel Matt 06-16333912

info@hkeizerschilderwerken.nl
www.hkeizerschilderwerken.nl

KIENHUIS UITVAARTVERZORGING



📞 0541-352100
Kloppendijk 32 • 7591 BT Denekamp
www.kienhuisuitvaartverzorging.nl
www.condoleeronline.nl

**HOUVAST
BIJ LOSLATEN**



Hier kan uw advertentie komen te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com